

- Heimwee naar de Horizon -
Peter Stuijvenberg



Na zeven dagen dender ik Sint Maarten binnen, klus wat en na nog eens zeventien dagen lig ik op de kade in Horta op het eiland Faial, de Azoren. Precies op het moment dat de boys van de Race en Rally Rotterdam-Azoren binnen druppelen. Van de enthousiaste 18 deelnemers die op 7 juli 2001 voor de kust van Hoek van Holland zijn gestart, valt al gauw een aantal uit. De *Eagle* een *PB 44* van Tom Hoog krijgt last van zijn distributieketting en nokkenas. Hij wordt met een reddingsboot de *Roompot* binnengesleept, stapt na reparatie uit de rally en zeilt vakantie-vrolijk naar Schotland. Al snel volgt de *Marilena* van Pieter Hiemstra, een *Jeanneau SL* van 12.5 meter, die de zuidkust van Engeland tot vaargebied bestempelt. Daarna is *De Vrijheid*, een *Bestevaer 50* van 14.9 meter, aan de beurt. Pech met de hydrauliek. Schipper Mantel knutselt, vaart verder en strandt in Vigo (Spanje). Ook *De Waternimf*, een *Bavaria 36* van 11.55 meter, wijkt naar Spanje uit. Reden onbekend maar vermoedelijk is de bemanning een beetje suf geworden van het weer, dat van begin af aan niet heeft meegezet. Maximaal veertig knopen wind op de kop is niet leuk, zeker als je voor je lol zeilt. Rallyers zijn geen wedstrijdzeilers en voor veel jachten geldt de boel heel houden. Het heeft